

Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade

Jaaroverzicht 2019

Een absoluut hoogtepunt voor onze vereniging was in het achter ons liggende jaar zonder meer de afronding van het **poëzieproject**. Ik kom daar verderop uitvoerig op terug. Andere zaken die zeker nu al genoemd kunnen worden zijn de publicatie van het **boek van Wim Dubois** en het **herstel van een aantal kruisen in ons dorp**. Ook hier zal ik nog op terugkomen.

Zaken die elk jaar, dus ook in 2019, weer op de rol staan zal ik slechts kort aanstippen, niet dat ze minder belangrijk zijn maar over deze traditionele gebeurtenissen hebt u in vorige jaaroverzichten uitvoerig kunnen lezen. Die jaaroverzichten zijn een groot aantal jaren geschreven door onze **voormalige secretaris Jo Luijten**. 'Voormalig' kan ik schrijven omdat Jo tijdens de algemene ledenvergadering van begin 2019 opgevolgd werd door ondergetekende. Jo werd terecht overladen met de nodige complimenten en voor onze vereniging is hij zeker niet verloren want hij maakte de overstap van het dagelijks naar het algemeen bestuur. De overdracht van de secretariële werkzaamheden van de oude naar de nieuwe secretaris verliep, mede door hun al jaren bestaande vriendschap, probleemloos.

Zojuist werd de **algemene ledenvergadering** aangestipt die plaatsvond op 25 maart en die door 38 leden werd bezocht. Naast de overdracht van het secretariaat was de benoeming van Désirée Schmalschläger, voormalig burgemeester van de gemeente Nuth, tot erelid van onze vereniging een belangrijk onderdeel van de vergadering. De waardering voor het vele werk dat zij voor Nuth en dus ook voor Wijnandsrade heeft verricht werd door de huidige burgemeester van Leudal zeer op prijs gesteld. De financiële man van het dagelijks bestuur, Rein Krikke, ontving van diverse kanten de nodige complimenten voor zijn voortreffelijke werk; hij wist alle vragen duidelijk te beantwoorden. John Bruls was niet meer herkiesbaar als bestuurslid terwijl Jack Jetten, Nicolle Driessen en Hubert Gerards zich wel herkiesbaar stelden en natuurlijk werden herkozen. Het percentage waarmee ze werden herkozen evenaarde zelfs Noord-Koreaanse cijfers. De algemene ledenvergadering werd afgesloten met een presentatie door Annie Schreuders-Derks met als titel 'Ein laevelank in Limburg. De ganse santekroam'. Vol enthousiasme nam ze de aanwezigen mee in een vooral religieuze kijk op lang vervlogen tijden.

Ook nog in de eerste helft van 2019 vonden op twee opeenvolgende dagen (op 4 en 5 mei) activiteiten plaats die een vermelding in dit overzicht verdienen. Dat op 4 mei de **dodenherdenking** plaatsvond is een reeds jarenlang bestaande plechtigheid die ons steeds weer vooral doet terugdenken aan de zes geallieerde soldaten die in ons dorp herdacht worden bij de plaquette die bij de brug naar het kasteel is geplaatst. Het thema van deze herdenking was dit jaar 'In vrijheid kiezen'. Na een dienst in onze kerk werd bij de plaquette geluisterd naar een aantal sprekers en als afsluiting werd de 'Last Post' geblazen. De een minuut stilte ontbrak vanzelfsprekend ook dit jaar weer niet.

Een dag later, op 5 mei, trok men **voor de 146^e keer naar de basiliek in Sittard**. Niet met de auto, de trein of de fiets maar natuurlijk weer te voet, via Nuth, Puth en Munstergeleen. De 25 wandelaars liepen samen met de fanfare vanaf het station naar de basiliek. Na afloop van de viering in de basiliek zal menigeen nog een uurtje hebben doorgebracht op een van de terrassen aan de markt.

Nog net in de eerste jaarhelft, op woensdag 5 juni was de Isidoris kapel in Swier het startpunt van de **jaarlijkse wandeling naar Wittem**. Door het glooiende Limburgse

heuvellandschap wist men de weg naar het eindpunt te vinden. Een activiteit die ook dit jaar ongetwijfeld weer op de rol staat.

Drie dagen later werd de gerenoveerde **visvijver officieel heropend**. Een pareltje bij binnenlopen of binnenrijden van ons dorp.

Inmiddels telde onze vereniging **steeds meer leden**. Zaten we bij het begin van het jaar op 256, midden van het jaar waren het er inmiddels 295. Vooral dankzij de tomeloze inzet van Louis Cordewener, denk hierbij aan de flyeractie, is het aantal opgelopen tot 313 op 28 september. Eind 2019 stond de teller op 315.

Het monumentale en feeëriek karakter van het **kerkhof bij onze kerk** wordt meer en meer aangetast. In het niet zo verre verleden zijn graven geruimd en beplanting is verwijderd. Denk daarbij aan metershoge buxus en de karakteristieke treurwilg. We hebben als heemkundevereniging een aantal jaren geleden enkele monumentale graven, grafstenen en grafmonumenten geadopteerd. Actie van onze kant is mogelijk gewenst.

Nu we het toch over de kerk hebben: we hebben een bedrag van € 250,-- gedoneerd voor de actie '**Klokken en Haan**'.

Nog enkele financiële feiten: **Sponsoring van het bulletin** bracht in 2019 een prachtige bedrag van € 2.715,-- op. Een actie die helemaal op het conto van onze oud-secretaris kan worden geschreven. De advertenties stonden in de bulletins 63 en 64 die dit jaar werden uitgegeven. Wiel Oehlen is steeds weer de drijvende kracht achter deze perfect verzorgde uitgaven. Jo en Wiel mogen we hier erg dankbaar voor zijn. De Rabo-actie leverde een bedrag van € 799,96 op.

Het woord 'dankbaar' is gevallen en dat is een mooi bruggetje naar het 'dank je wel uitje' dat telkenjare de agenda van de vereniging siert en hopelijk blijft sieren. Dit jaar trokken we op 15 juni helemaal naar **Tongeren** waar we het Gallo-Romeins museum bezochten. Na het intellectuele gedeelte volgde een meer basaal gedeelte: een Belgisch biertje smaakte goed.

Van het zojuist genoemde bruggetje naar een hekwerk dat bij een bruggetje hoort of liever gezegd hoorde. Want vlak voor Kerstmis constateerden we dat een door een aantal van onze leden enkele jaren geleden gerestaureerd **hekwerk bij een bruggetje op de Swierkerkveldweg** plotseling was verdwenen. Navraag leidde naar de gemeente en het waterschap. Het onderzoek loopt nog. In een volgend jaaroverzicht hoort u ongetwijfeld meer van ons.

Wat mogelijk ook in het verslag van 2020 aan de orde komt is de **Lourdesgrot** op de motte. We wachten af of er subsidie kan worden binnen geharkt voor herstel van de trap naar die grot. U hoort van ons als wij iets horen.

Op 14 september organiseerden we in samenwerking met de fanfare een **avond ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding**. Op de kleine binnenhof van ons kasteel concerteerde de fanfare en werden dia's getoond die betrekking hadden op die memorabele periode. Mensen die WOII nog hadden meegemaakt vertelden over hun ervaringen in die tijd. Ook stond er een aantal borden met foto's en krantenknipsels uit die bevrijdingsperiode. Leden van verschillende zangkoren uit de voormalige gemeente Nuth sloten de avond af. Burgemeester Geurts was samen met zijn eega ook aanwezig. We gaan hem uitnodigen om ergens midden 2020 een wandeling samen met ons te maken langs een aantal poëziepalen. Ook het Paradijsje zullen we dan zeker bezoeken. Overigens: de kweekkas op dat Paradijsje werd voorzien van een nieuwe glasplaat die nodig was omdat een van de glasplaten beschadigd was geraakt. Sponsor: Lijten Groentechniek.

Een dag na 14 september, het moet toen dus de 15^e zijn geweest, vond **Open Monumenten Dag** plaats. Thema: 'Plekken van Plezier'. Dat soort plekken zijn er in ons dorp voldoende maar dit keer concentreerde het zich op kerk en kasteel. Beide gebouwen hielden Open Huis en enkele van onze leden gidsten die dag.

Myrthe Marell ging er op 17 juni met de **trofee Pater van der Zee** vandoor en wat belangrijker is, zij wordt in de analen opgenomen als prijswinnaar van de jaarlijkse opstelwedstrijd voor de kinderen van de Stephanus-school. Myrthe bezocht het gemeentehuis en schreef haar prijswinnend verhaal onder de titel 'Luisterend Oor Gemeente'.

Trouwens, als u van alle hier genoemde activiteiten foto's wil bekijken, kijk dan eens op onze website want die wordt regelmatig door Wilfried bijgehouden.

Een activiteit waar veel foto's van terug te vinden zijn op de website is de middag in De Naamse Steen in Laar waar op 23 november feestelijk werd stilgestaan bij het **voltooiën van het poëzieproject**. Veel, heel veel poëten droegen in De Naamse Steen hun favoriete gedicht voor, kijk op onze website. Enkele dagen voor die 23^e werden de laatste poëzie palen geplaatst. De poëzie route Laar was nu voltooid en dat betekende de voltooiing van het project dat vanaf dat moment 37 poëzie palen telt. Een project waar we trots op mogen zijn. Maar let op: een of andere onverlaat heeft de paal die het Bissebeek gedicht van Wiel Oehlen draagt bijna onherstelbaar weten te beschadigen, maar..... onherstelbaar telt niet. Zeker niet voor de werkgroep onder de bezielende leiding van Hubert Gerards. Binnenkort zal ook dit gedicht weer deelgenoot zijn van de poëzieroute.

Hubert Gerards had ook een heel belangrijk aandeel in een aantal andere 'projecten'. Het kruis bij de spoorwegovergang nabij De Naamse Steen dat een trieste gebeurtenis levend houdt werd gerestaureerd en ook het kruis voor hoeve De Oude Bongerd werd door hem onder handen genomen: een gat in het corpus werd gedicht, het hele corpus werd vervolgens gestraald en het houtwerk waar het corpus op bevestigd is kreeg een of misschien twee likken verf. En dat ook het Staeveshuuske wel enig onderhoud nodig had is hem en zijn helpers niet ontgaan.

Op 17 april vond in het gemeenschapshuis de presentatie plaats van het **boek 'Verlangen naar Swier' van Wim Dubois**. Waarnemend burgervader Bas Verkerk ontving een exemplaar van de schrijver die in de Tweede Wereldoorlog, om precies te zijn in 1943, vanuit Rotterdam naar Swier werd gestuurd om in een relatief rustige omgeving het einde van de oorlog af te wachten. Hij beschreef zijn ervaringen in een dagboek en dat dagboek samen met andere herinneringen vormde de basis voor zijn boek. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Egitha Gielen (sopraan) en William Vitali (gitaar) beiden deel uitmakend van muziekgezelschap 'Jong voor Oud'.

Als ik dan ook nog melding maak van deelname, op 4 oktober, door een aantal van onze leden aan een **jeu des boules concours** op het sportpark van ons dorp dan bent u bijna helemaal bijgepraat over onze activiteiten in 2019.

Ook vermeldingswaardig is nog de lezing die Jack Jetten op 8 september verzorgde over hoeve **Niethuizen**. Een grote groep Limburgse boeren vormde zijn aandachtige publiek.

Iets wat we wel wilden maar uiteindelijk niet hebben gedaan was een aangepaste herdruk uitgeven van het boek van Eppo Brongers over Wijnandsrade in WOII. Financiële risico's deden ons besluiten daar van af te zien.

Waar we zeker niet van gaan afzien is het groots vieren van ons **40-jarig jubileumfeest**. In december 2021 geven we een jubileumeditie van ons bulletin uit, in januari of februari 2022

ziet een jubileumboek over de kerk het levenslicht en in mei of juni van dat jaar ronden we het feest af met een groot dorpsfeest. Over al die plannen hoort u ongetwijfeld te zijner tijd veel meer!

Rinus van den Nieuwenhof (secretaris)